

הורי גן זית,

## רוח סתיו, רוח סתיו תנשקי אותי עכשיו.....

השבוע חזרנו אל שיגרת הגן לאחר הסגר.  
הילדים שמחו לפגוש את חבריהם, לשחק במשחקי הגן והשימחה  
הייתה מרובה.  
במפגש הבוקר שיתפו הילדים בחוויותיהם בזמן הסגר וכיצד העבירו  
את הזמן עם המשפחה הגרעינית..

בהמשך השבוע המשכנו לעסוק בנושא הסתיו כהמשך ללמידה  
מרחוק...  
החלפנו את שלט החודש לחשוון, הילדים זיהו את סממני הסתיו..  
למדנו שחודש חשוון נקרא גם "מר חשוון" – כי מר לו מאוד שאין שום  
חג שנחגג בחודש חשוון.

סיפרנו את הסיפור: "מה קורה בסתיו?  
שאלה ילדה קטנה את אימה? אימה עונה שהסתיו היא עונה קצרה,  
הציפורים הנוודות, על החצב ועלי השלכת  
סממנים רבים שמזכירים לנו את הסתיו.

למדנו שהסתיו היא עונה קצרה שחלה בין הקיץ לחורף, עונה  
הפכפכה, יותר קר בבוקר ובערב.  
והנחליאלי שבא לבקר אותנו בארצנו מהארצות הקרות לאחר נדידה  
ארוכה.

דנו על עלי השלכת, מהיכן נושרים העלים? מה צבעם? מדוע  
נושרים? מה קורה לעצים?  
הילדים ענו תשובות יפות וחכמות...

נ עליהם בכדי



לכת...

למדנו שישנם עצים שעומדים ב  
לצבור כוח לקראת החורף.  
וישנם עצים שירוקים כל השנה.  
חשנו, הרחנו ושמענו את הקול  
בטיול הבוקר יצאנו להרגיש אח

פגשנו עצים רבים שחלקם עומדים בשלכת וחלקם ירוקי עד, אספנו עלי שלכת,

בחנו את העננים בשמים וחשנו ואת הרוח הנעימה. הגענו אל הרפת לצפות בלהקה של נחליאלים ראינו את צבעם השחור והלבן, הזנב הארוך ששמור על שיוו המשקל וכמובן הניתור המעניין...

בסדנא יצרו הילדים נחליאלים בשחור ולבן, למדנו על ניגודיות הצבעים וכמה הם בולטים אחד על השני... ציירו בגועש את הסתיו. עלי שלכת במיחוי פלסטלינה.

ביום שישי חגגנו לגאיה זוהר יום הולדת 4 **מזל טוב**.  
לנטע, אביגיל ורפאל חגגנו יום הולדת 3 **מזל טוב**.

בקבלת השבת גפן הדליקה את הנרות ובן מזור בירך על היין. שרנו שירי שבת וסתיו ..

#### תזכורות:

- לא לשכוח להביא כובע ובגדי החלפה..
- אין אפשרות להכניס מזון לגן...
- שימו לב לראשי הילדים וטפלו בתכשירים המיועדים.
- תופעת התולעים, בבקשה עדכנו אותנו בכדי שנוכל למגר את התופעה בגן וכמובן לטפל טיפול משפחתי..

העולם.

